



DONKER WIT - Weizen 5% - Bohemeen te Zwolle

Vroeger maakten de kooplieden van het Hanzeverbond hier de dienst uit in deze historische stad aan de IJssel. Tegenwoordig zijn het creatievelingen als Bohemeen die voor dynamiek zorgen. Met hun handelsgeest en brouwtraditie wordt er gebrouwen in het Zwols Brouwtheater.



GERN - Blond 5,3% - Chamaven te Zutphen

De Torenstad Zutphen zie je al vanaf de IJssel en de Berkel liggen. In de Hanzetijd stond het bekend als een eigenzinnige Hanzestad. Eigenzinnig zijn ook de Chamaven. Een onbeschaafd volk om maar niet te spreken over het bier dat zij brouwden. De Chamaven zijn weer opgedoken en levendiger dan ooit met dit gebrouwen biertje Gern.



HANS Z'N BIER - Blond 5,7% - Bohemeen te Zwolle

Zwolle kent een rijke traditie in het brouwen van bier, zeker in de Hanze periode. Koggeschepen vol graan kwamen en gingen naar Zwolle. In dat kader is een klassiek blond biertje van deze tijd gebrouwen met een twist naar het Hanzeverleden. Dit is terug te vinden in de naamstelling.



KONTOR - Tripel 7,8% - Hanzeverbond

Ter ere van het 800-jarig bestaan van de Hanze zijn vijf brouwerijen uit vijf Hanzesteden een verbond aangegaan in de geest van samenwerking en vertrouwen. Er is een speciaal bier ontwikkeld dat is vernoemd naar de Kontor. De middeleeuwse handelspost waar goederen opgeslagen, verhandeld en verscheept werden naar andere delen van Europa.



LAGE BRUGGE - Amber bier 6,1% - Het Brouwhuys te Harderwijk

Harderwijk met als voortuin de Veluwe en de Zuiderzee in de achtertuin was een machtige Hanzestad in de tijd dat Amsterdam en Rotterdam nog dorpen waren. Wie de Lage Brugge proeft, ziet de vissers die terugkwamen van de Zuiderzee. Moe maar voldaan wordt gebroederlijk het glas geheven op een goede vangst.



DE BRINK - Tripel 9% - Private Label te Deventer

Deventer is de Hanzestad aan de IJssel. Alsof het stromende water elke dag opnieuw de stad voorziet van een vers toverdrankje dat de gebruiker ervan het eeuwige leven geeft. Het leven in deze stad is er goed op het terras aan het handelsplein De Brink.



EEM MOLLIG - Zware Dubbel 8,5% - Eembier te Elburg

In de vissers- en Hanzestad Elburg lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Nog steeds wandel je via de middeleeuwse stadspoort de prachtige vierkante stad in, waar verdwalen onmogelijk is. Eembier heeft haar 'Hanzegeest' vorm gegeven door te brouwen volgens het eeuwenoude Reinheitsgebot uit de 16^e eeuw.