

PAPA BEER



Bier: New England IPA 5,5%
Brouwer: Brouwerij Eleven

Brouwer Eleven staat eigenlijk voor twee enen. Twee eenheden die samen zoveel meer zijn dan alleen. Samen uitdagingen aangaan, samen avonturen beleven. Dat is wat ze willen bereiken.

Wintersport is voor velen één groot avontuur en dat kan niet zonder de koningen van het eeuwige ijs. De klassieker allertijden in combinatie met dit fruitige en licht bittere biertje zijn samen zoveel meer dan alleen.

**“Hey, wir woll’n
die Eisbären seh’n“**

ZONNESTRAAL



Bier: Weizen 5,3%
Brouwer: Bier van de Zon

se
traditie! Elke siok zonnestraal neemt je mee op reis door Beieren. Sluit je ogen en bedenk dat je heerlijk op de piste zit, terwijl je ontspant en geniet van het leven. Deze Weizen weet je te verfrissen op een warme winterse dag, maar heeft een fijne volle smaak door de hoeveelheid tarwemout die toegevoegd is. Kortom, *Lass die Sonne in dein Herz*. Oorspronkelijk een Eurovisie songfestivalnummer, nu een uptempo après-ski knaller!

“Laat de zon in je hart“

GIN – BLOND AMSTERDAM



Bier: Blond 6,8 %
Brouwer: De 7 Deugden

Een samenwerking tussen een bierbrouwerij en een stokerij leidt tot deze smaaksensatie. De special “Amsterdam” die wij na het proeven vollgas aan ons bierpakket toegevoegd hebben.

Beide ondernemingen staan voor smaakinnovatie, lokaal en sociaal ondernemen. Met dit blond biertje is daarmee een droom uitgekomen. Axel Fischer droomt eveneens van Amsterdam, maar dat was de stad die zijn hoop weg nam ☺. Wij weten zeker dat dit biertje de hoop niet wegneemt.

“AMSTERDAM“



**Kroegpraat
goes**



WWW.KROEGPRAAT.COM

MAMA WEIZEN



Bier: Weizen 7%

Brouwer: De Ronde Tafel

“Eine grosse Weizen bitte”, is het eerste waar je naar verlangd na een dag skiën. Om alvast in de stemming te komen hebben we een stevige Weizen geselecteerd die erg fris van smaak is, uiteraard met natuurlijke troebelheid. Deze Weizen is een waar collectors item. Niet meer verkrijgbaar en op verzoek voor dit thema met een etiket uit de oude doos. 😊 Na een aantal Weizen verlang je vervolgens naar een makkelijke meezinger. Het enige wat je dan moet weten is hoe *die Mutter* van Niki Lauda heet.

“MAMA LAUDAAA”

PEERD



Bier: IPA 5,8%

Brouwer: Martinus

Deze IPA is een pittige met aroma's van passievrucht, citrus en ananas. Kortom, fris en fruitig. Het Peerd, gebrouwen door Martinus, is het symbool van Groningen en is afgeleid uit een oud Duits studentenlied. Markus Becker heeft er na een paar schnaps volgens een inspirerende skihut knaller van gemaakt waarbij een rood paard de strijd aangaat met een vlieg.

Oja, het Peerd op het flesje was wit, maar is creatief bewerkt door onze kinderen.

“Das rote Pferd”

SERVUS



Bier: Weizen-Doppelbock 8,5%

Brouwer: Breugem

In deze fles wordt het luchtige van een Weizen gecombineerd met de diepgang van een Bock. Naast deze hele goede combinatie is “servus” een Oostenrijkse begroeting. Het betekent tot uw dienst. Een bijzondere biercombinatie, een fijne begroeting en het logo van de brouwer brengt toch iedereen een “immer lacht” op het gezicht.

Na het drinken van dit biertje krijg je zeker de lach niet meer van je gezicht. Gruss Gott!

“DIE IMMER LACHT”

PIEPERPILS



Bier: Pils 5,5%

Brouwer: Brouwerij Praght

Deze pils is een speciaal bier met het meest verrassende ingrediënt ooit. Ambachtelijk gebrouwen met lokaal geteelde granen en een vleugje aardappel. Een kleine sprong naar aardappelsalade is natuurlijk snel gemaakt.

Ikke Hippgold wenst iedereen veel aardappelsalade toe en natuurlijk nog veel meer. 😊

Dit biertje is zeker geen hete aardappel in de keel, maar een heerlijke dorstlesser als je lekker staat te springen in de après-ski bar.

**“DICKE TITTEN,
KARTOFFELSALAT”**